

Herinnering aan Volendam

door Peter Visser

Afgezien van een gebroken helmstok in de monding van de IJssel bij Kampen en die keer dat een groot stalen motorjacht dreigde mijn scheepje in tweeën te varen doordat zijn keerkoppeling kapot ging juist op het moment dat hij met vol vermogen achteruit op mijn houten bootje afkwam, ging alles deze keer goed. Geen vallende opstappers en ziekenhuisbezoeken. Kortom een heerlijke zeilvakantie rond het IJssel- en Markermeer.



Behalve die ene keer in Volendam dan. Vriend en opstapper Jan wilde graag Volendam zien. Hij was er nog nooit geweest. Na één dag schuifelen in een drukte waar de Kalverstraat in het hoogseizoen op zaterdag jaloers op geweest zou zijn was hij er direct van genezen. De volgende morgen dus maar vroeg de rust van het water opgezocht voor de oversteek naar Muiden. Met een windje 4 uit het Noordoosten beloofde het een ideale zeildag te worden.

Op de motor tuften we de haven uit. Bij deze wind staan er, voor mijn zesmeterbootje, behoorlijk hoge golven waar we eerst recht tegenin moesten om Marken heen.

Direct buiten de haven zette ik het zeil, hoewel, dat probeerde ik. Op tweeënhalve meter hoog zat de gaffelklauw vast. Ondanks stevig doorhalen ging hij geen centimeter meer omhoog.

Dan maar neerhalen en kijken wat er aan schort. Ook dat ging niet, de boel zat muurvast.

Mij op mijn dansende en springende bootje goed vasthoudend aan de jackstays liep ik naar voren om de mast te inspecteren. Daar bleek dat hij over een lengte van plm. 30 cm. rondgetapet was met transparant tweezijdig plakband. Welke idioot haalt zo'n stompzinnige streek uit!? Staand op de mastkoker met mijn armen rond de mast ben ik ongeveer een half uur bezig geweest om de rommel er af te halen, terwijl Jan de boot met de motor recht in de wind hield.

Hoewel we in Volendam dubbel afgemeerd lagen aan een grote trimaran, waarvan de eigenaren ook aan boord waren, hebben we 's nachts kennelijk bezoek gehad van een stel kroegverlaters, helaas niet dronken genoeg om toch nog geruisloos over twee boten te kunnen lopen en dit 'geintje' uit te halen.

Afgemeerd langs een charterschip binnen de sluis van Muiden praatte ik hierover met de schipper. "Och, dat gebeurt vaker op Volendam"